

Postbefordret blad
(8245 ARB)
Blad nr. 57439

Modtager: «navn»
«att»
«adresse1»
«adresse2»
«postnrby»

Navn: «brugernavn»
Kode: «adgangskode»

Adgangskoden

skal bruges når basen beder om den, men bemærk at det normalt er nok at taste den ind én gang. Herefter husker din computer koden fremover.

Det er vigtigt at du taster navn og kode præcist ind med mellemrum og store og små bogstaver. Koden må bruges på alle skolens maskiner, samt på jeres private maskiner

Sådan kommer du i gang

Du finder avisen Samtid på www.samtid.dk. Alle artiklerne er forsynet med relevante emneord, og det er normalt på disse emneord at du finder den ønskede artikel.

Hvis du f.eks. vil søge efter regnskove, så skriver du blot "regnskov" i søgefeltet på www.samtid.dk og trykker på søg-knappen.

Ved en søgning får du alle de artikler, som er udstyret med søgeordet – i kronologisk rækkefølge – så det kan være et problem, at man finder for mange artikler. Derfor har du mulighed for at søge på to eller flere ord ad gangen, f.eks. "USA og terrorisme" eller "USA, valg og Bush". Til hver artikel er der desuden mulighed for at læse et resumé på nogle få linjer, som kan give en idé om man kan bruge den pågældende artikel.

Titel og resume

Alle artikler er forsynet med et kortfattet resumé, der gør det nemt at overskue mange artikler hurtigt.

Du kan nemt vælge, om du vil se dit søgeresultatet med resumé. Til højre for søgefeltet er der et felt med tre valgmuligheder:
- vis titel
- vis titel, forfatternavn og dato
- vis titel, forfatternavn, dato og resumé
Du vælger blot den mest relevante visningsform og trykker igen på søg-knappen.

Databasens søgemetode

Samtids database skelner ikke mellem store og små bogstaver. Al søgningen sker på starten af ordene. Hvis du således søger på "politi" får du artikler, som handler om politi, politik og politikere. Hvis du vil begrænse din søgning skal du derfor søge på flere ord eller benytte avanceret søgning.

Hvis du skriver et meget almindeligt ord (som forekommer i de fleste artikler), så ignorerer søgningen dette ord. Eksempelvis vil en søgning på: "hvad gør EU for miljø?" give samme søgeresultat som en søgning på: "eu miljø".

Andre temaer på samtid

Samtid skriver konstant nye temaer. Søg på ordet tema på www.samtid.dk. Der finder du f.eks.:

Palæstina
Farum
Tyskland
Norge
Sverige
Italien
Irland
Storbritannien
Valg 2001
USA efter terror-angrebet
Mediemisbrug
Terrorisme

Forlaget Hedeskov

Redaktion: Jan Møgelbjerg (ansvh.)
Sven Skovmand

Adresse: Forlaget Hedeskov
Hadrupvej 78
8300 Odder.

Tlf. 7020 1864

E-mail: samtid@samtid.dk



1. sep. 2002 28. Årgang, nummer 1.
Redaktion: Jan Møgelbjerg (Ansvh.)
Sven Skovmand

Kontakt avisen eller redaktionen på tlf. 7020 1864

Velkommen

til www.samtid.dk i det nye skoleår 2002/03 og velkommen til vores nyhedsavis, som vi fremover regner med at udgive hver 14. dag.

Ved at give nyhedsavisen en fysisk form, som brugerne kan tage i hænderne, kan vi på en overskuelig måde fortælle om alt det nye, som finder sted på www.samtid.dk.

Vi håber at I vil benytte jer af folderen og kopiere den til elever og kollegaer på skolen.

Samtid vil på internettet fortsat være en blanding af temaer og aktuelle artikler, som er nemt tilgængelige. Artiklerne i avisen www.samtid.dk er lette at kopiere og skrive ud til brug ved projektopgaver og den daglige undervisning.

Det er vigtigt for os, at I bliver tilfredse med avisen. Derfor hører vi meget gerne jeres kommentarer eller ønsker, som I kan ringe, skrive eller e-maile til os.

Med venlig hilsen

Torsten Skovmand

Forlaget Hedeskov
Hadrupvej 78
8300 Odder
Tlf. 7020 1864
Email: samtid@samtid.dk

Tema - Danmarks EU-formandskab

Af Jan Møgelbjerg

I et halvt år fra 1. juli 2002 er Danmark formandsland i EU. Det giver en del politisk anseelse, en ekstra mulighed for at præge unionen og en masse hårdt arbejde for regeringen og danske embedsmænd. Artiklen »**Formandslandet må være på mærkerne**« fortæller om begrebet formandskab og om, hvor hurtigt EU-formanden kan få ørerne i maskinen.

Sans for taktik og valget af de rigtige tidspunkter er vigtig for, at et EU-formandsland kan opnå resultater. Spanien havde formandskabet før Danmark og udnyttede det til at påvirke fiskeripolitikken – inden det danske formandskab trådte i kraft. Det kan man læse om i artiklen »**Spanien skubbede Danmark ud på et sidespor**«.

Udvidelsesplan vil præge formandskabet

Formandskabet giver mulighed for at præge EUs dagsorden. Den danske regering har valgt at prioritere EU's udvidelse meget højt, som man kan læse det i »**Udvidelsesplan er en kamp mod uret**«. Udover problemer med tiden trues udvidelsen også af de irske folkeafstemninger om Nice-traktaten, og det skriver vi om i »**Irsk folkeafstemning presser både EU og Danmark**«.

»**Alle er bange for at røre landbrugspolitikken**«, hedder artiklen om et af de tunge emner i spørgsmålet om EU-udvidelse. De fattige landmænd i ansøgerlandene drømmer om de mange tilskud, der er knyttet til EU's landbrugspolitik. Det bliver dog næppe til mere end drømme, for intet tyder på, at de nye medlemslande vil få del i landbrugspolitikken, som den ser ud i dag.

Se næste side...

Udvidelsen af EU kan føre til, at idéen om skiftende formandsskaber falder bort. De store medlemslande bryder sig ikke om, at der skal gå 12-14 år mellem deres formandsskaber. Artiklen »**Det sidste formandsskab**« fortæller, at det formodentlig er sidste gang Danmark har et formandsskab i den form, det findes i dag.

Efter den 11. september 2001 taler alle politikere i den vestlige verden om terrorbekæmpelse, og i den danske formandsperiode skal der tages stilling til en terrorkpakke. Den danske justitsminister supplerer med 12 forslag, der samtidig er møntet på grænseoverskridende kriminalitet. Artiklen »**Europol skal ligne FBI mere**« fortæller om den hårde kurs, der også betyder mere registrering.

En vigtig del af et EU-formandsskab er det topmøde, der afholdes i slutningen af perioden. Her mødes statsministre og præsidenter for at diskutere aktuelle problemer og strategien for den næste periode.

Ved topmøderne møder også journalister og fotografer talstærkt op. Mediernes tilstedeværelse gør det interessant for politiske grupper at arrangere møder og demonstrationer for at gøre opmærksom på deres politiske budskaber. I de senere år har en del af demonstranterne lagt sig ud med politiet, og resultatet har været slagsmål, ødelæggelser og masseanholdelser. Det skriver vi om i artiklen »**Hører topmøder og ballade sammen?**«

Viden om EU

Hvis du vil vide lidt mere om EU's opbygning kan vi anbefale følgende artikler på www.samtid.dk: »**Sådan blev EU til**« »**EU's institutioner**« »**Vigtige begreber**«



Øvrige materialer fra Forlaget Hedeskov

Cd-rom "EU for alle"

En cd med oplæsning af samtlige tekster, velegnet også til svage læsere.

Avisen "Tema: Euro-afstemning"

Velskrevet og forståelig om EU's opbygning og problematikken omkring EU.

Henvendelse på tlf. 7020 1864 eller e-mail: samtid@samtid.dk

Aktuelt netop nu på www.samtid.dk

Spørg før du kysser – hvis du er allergiker

Emneord: Allergi, Fødevarer, Sundhed
Resume: Hver ottende allergiker kan risikere at få udslæt eller åndenød ved nærkontakt med andre mennesker. Det betyder dog ikke at disse personer er allergifremkaldende, men blot at de har spist noget som allergikeren ikke kan tåle.



Mor i fængsel for pjækkeri

Emneord: Pjækkeri, England, Forældre, Skole
Resume: En britisk mor er blevet sendt i fængsel for at være ligeglad med sine børns skolegang. Det er en del af en plan mod pjækkeri, men måske er det i virkeligheden skolerne, der er for dårlige til at børnene gider komme der.

Forkert adresse kan koste dyrt

Emneord: Forsikring, Boliger, Betonbyggeri.
Resume: Massivt hærværk og omfattende tyverier fik forsikringselskaberne til at holde op med at tage nye kunder i bebyggelsen Bispehaven i Århus. Nu skal området renoveres for at skaffe nye beboere, men nogle politikere vil hellere se de 894 lejligheder jævnet med jorden.

Vi tænker på regnskoven når vi køber havemøbler

Emneord: Regnskove, Træ, DLH
Resume: Debatten om træ fra de truede regnskove har sat sit præg på de danske terrasser. I 2002 er danskerne for alvor gået over til havemøbler af miljøcertificeret træ. Resultatet er, at der til næste år vil være mange butikker, hvor man ikke risikerer at komme til at købe møbler af regnskovstræ.

Norge er det bedste land at bo i

Emneord: Levetid, Levealder, U-lande, Norge, Bruttonationalprodukt, Sierra Leone, Fattigdom
Resume: En FN-rapport slår fast at Norge er det bedste land at leve i, mens Danmark er krøbet fra plads nr. 15 til plads nr. 14.

Danskerne lever for kort tid til at vi kan være med i toppen, selv om vi er det 8. rigeste land i verden. 52 af verdens fattigste lande er blevet endnu fattigere siden 1990, og på den måde er forskellen mellem rig og fattig større end nogensinde før.

Ikke flere natteravn

Emneord: Dyr, Kæledyr,
Resume: Der indføres nu forbud mod en lang række kæledyr. Det er dyr, der er farlige, eller er vanskelige at passe. Listen er broget og tæller aber, varaner, mange slags slanger, edderkopper og fugle som pingviner og natravne. Nuværende ejere behøver dog ikke skille sig af med deres dyr, men skal lade sig registrere.

Ny købelov skaber forvirring

Emneord: Handel, Klager, Garanti, Returret, Købelov, Forbrugere
Resume: Den nye købelov skulle betyde større tryghed for forbrugerne, men en række producenter har fjernet eller skåret ned i garantien fordi reklameretningen er blevet fordoblet til to år. Det gør forbrugerne forvirrede fordi vi ikke er vant til at skelne mellem reklameret og garanti.

Klimaforandring eller tilfældighed

Emneord: Klima, Drivhusvirkning, Oversvømmelser, Floder, Elben, Moldau, Metangas
Resume: Sommerens oversvømmelser giver ny næring til klimaforskernes diskussioner. Nu er flere og flere af dem enige i at der kan være tale om en menneskeskabt klimaforandring, men til gengæld er der stor uenighed om, hvor slemt det kan blive. Smeltet is på Nordpolen kan måske vise sig at være en langt større trussel end oversvømmede europæiske floder.

Børneundertøj for voksne

Emneord: Børn, Unge, Sex, Undertøj
Resume: En 14 årig pige satte fokus på grænsen mellem barn og teenager ved at skrive et læserbrev om Kvicklys sexede undertøj i børnestørrelser. Skal vi finde os i at grænsen mellem at være barn eller voksen flyttes længere og længere ned ?

